

Moi! Gezapige Jack Pot houdt van grapjes.

Hallo hooggeachte Gezapige Jack Pot nieuwsbrief lezer!

Ten eerste val ik met de deur in huis door u te vragen om via mail aan te geven dat u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen als u dat niet wilt. Zelf heb ik een hekel aan ongewenste mail, dus u zou me een plezier doen als ik niet in een kwaad daglicht bij u kom te staan door ongewenste mail te versturen.

U bent in mijn lijst gekomen door het contact dat we in het verleden hebben gehad of omdat u aangaf via m'n website om op de hoogte gehouden te willen worden van mijn activiteiten.



Dit is mijn eerste nieuwsbrief. Aan het einde van het jaar begint het bezinningsseizoen, maar mijn voornaamste bezinningsperiode zit erop. Het peinzen over de vraag 'wat wil ik bieden?' zit erop. Daarover twijfelde ik. Wil ik één op één gesprekken voeren of morele beraden aan blijven bieden? Alles mag over de schutting zei m'n hart. Schrijver wil ik zijn. Hoewel ik weet dat ik goed ben in de gespreksvoering, heb ik een hekel aan het ondernemen. Als het niet 'vanzelf' gaat, dan weet ik dat ik niet op m'n pad zit. Het schrijven is met mij verweven.

Och wat klinkt het stellig, alsof ik opeens zeker weet dat ik schrijver wil zijn en de gespreksvoering op wil geven. Ja, zegt m'n gevoel volmondig. Tja, laat ik dat gevoel dan maar volgen en mij eraan herinneren dat de angst om door de mand te vallen een slechte raadgever is.

Dit houdt in dat u van mij kunt verwachten dat ik mijn vrije tijd ga spenderen aan boek twee: '***F f f fantastisch!***' zal z'n titel zijn. Op mijn website www.gezapigejackpot.com zal ik staken met het promoten van Socratische activiteiten, dat laat ik aan de Volksuniversiteit over waar ik met veel plezier cursussen mag geven - <https://www.vugroningen.nl/mens-en-maatschappij/socratische-gesprekken-1>

Ik heb mezelf beloofd dat ik leuke dingen wil doen en geloof in de wijze raad die ik ooit in een film tegenkwam: '*Een man doet wat hij kan, tot zijn lot zich aan hem onthult.*' Laat ik daarop vertrouwen. In de praktijk komt het erop neer dat ik tevens de optie voor een Potcast verder verken en m'n schrijven zal willen delen. Als u wilt proeflezen voor boek twee, laat het mij aub weten. Dan neem ik wellicht contact met u op.

Door dit aanbod moet ik mezelf wel serieus nemen in de wording tot schrijver.

Bedankt voor uw aandacht. Heeft u vragen, dat staat vrij! Ik reageer relatief snel op mails. Hoe snel? Dat ligt aan uw vraag, hoe lang ik erover nadenken moet.

Beste groeten,

Alfons Pot